



Kneutergat!!!

De plees toe vie!

46

KNEUTERGAT

KNEUTERKRANT

2024





VOORWOORD

Woordje van de voorzitter....

Hier is 'ie dan; alweer de 46e Kneuterkrant. Wederom een feestelijk exemplaar. Anders dan anders hebben we dit jaar een oproep gedaan om wat meer te leren over de verschillende carnavalsclubs en festiviteiten die ons "blauw groene" Kneutergat rijk is. Ook voor mijzelf – ik loop inmiddels 15 jaar rond bij de Kneuters - kwamen er nog wel een aantal nieuwtjes naar boven.

Binnen de Kneuters zijn er wat verschuivingen te melden. Ronnie heeft de club verlaten en terug van weggeweest is Sanne; de eerste enige echte herintreder binnen de Kneuters. Voor wie de Kneuterkrant van 2006 niet meer heeft; Sanne stelt zich verderop nog even aan jullie voor.

Dit seizoen zijn er ook wat jubilea te vieren.

Annemiek is inmiddels 11 jaar Kneuter en Frans maar liefst 44. En dat is nog niet alles; De Dansmaries hebben ook hun eerste Carnavalsjubileum. Zij bestaan 11 jaar.

Ook dit jaar dagen wij eenieder weer uit om ons dorp mee te versieren. Een aantal weken voorafgaand aan carnaval geven wij het goede voorbeeld en hangen de Lambertusstraat en een aantal zijstraten weer vol met "blauw groene" vlaggenlijnen. Heb je zelf nog geen vlag of echte authentieke Kneutergatse raamstickers? Daar kunnen we samen voor zorgen.

Op het moment van schrijven kijken we net terug op een hele mooie Jeugdtonpraatmiddag. Hier is onder begeleiding van maar liefst 21 Dansmariekes de nieuwe Jeugdprinsengroep geïnstalleerd. Heel veel succes Prins Mats, Adjudant Naomi, Nar Benthe en raadsleden Mirthe, Tess, Luca en Thijs. Wij wensen jullie alle wijsheid en plezier voorafgaand en tijdens de komende carnavalsdagen.

Het succes van de Boerenbruiloft en Optocht van afgelopen jaar proberen we natuurlijk te overstijgen; Kneutergat is "The place to be" deze carnaval, dus zorg dat je er bij bent!

De Kneuters

Alice, Annemiek,

Marion, Sanne,

Bert, Ed, Frans,

Koen, Maarten



Het is een polonaise aan
Donateurs



Bed & Breakfast

Snackbar

van Berkel Vught



Alle
Tijd



Victor en Josien



Henk en Corry Welvaarts



Brandweerkromvoirt

Cromvoirt



TERUG VAN WEGGEWEEST

Daar ben ik weer!!

Als nieuwe Kneuter is het gebruikelijk om je in de Kneuterkrant even voor te stellen. Als herintreder voelt dit echter toch wel een beetje raar. Omdat mijn Kneuterafscheid alweer 11 jaar geleden is en ik me kan voorstellen dat carnavalsherinneringen soms wat troebel zijn zal ik iets over mezelf vertellen.

Mijn naam is Sanne Leyn, 44 jaar geleden geboren onder de naam Engbersen. Sinds die tijd (met een uitzondering van 2 jaar) woonachtig aan de Sint Lambertusstraat in Cromvoirt. Eerst bij mijn ouders op nummer 11a en nu met Hannes en de kinderen op nummer 11.

Ik ben getrouwd met Hannes en heb 3 kinderen. Tristan van 16, Kristoff van 14 en Benthe van 11. Verder ben ik werkzaam bij de dak en thuisloze opvang in Tilburg.

11 jaar geleden ben ik na de geboorte van de jongste met de Kneuters gestopt. Het leven met 3 jonge kinderen vroeg te veel tijd en, en dat was toch wel de voornaamste reden..... Een Kneuter kan geen boerenbruid worden.

Tijdens mijn Kneuterloze jaren heb ik me niet verveeld. Ik ben bij het oudercomité gegaan van school, ben vrijwilliger bij The Battle Axe geworden, heb mijn kinderen begeleid terwijl zij het leven ontdekken en leren. Er ontstond een kei gezellige Lamme Bertus. Ook heb ik met Hannes onze bucketlist wat afgevinkt. Zo heb ik in de ton gestaan en was ik een boerenbruid!

Nu de kinderen groter worden komt er voor mij een fase met wat meer tijd en ik begon na te denken en nu? Na een zeer gezellige carnaval waar ik een onleesbaar bierviltje heb ondertekend was het voor mij duidelijk.

Ik word weer Kneuter!

Dus deze carnaval loop ik weer als Kneuter rond maar natuurlijk blijf ik de Lamme Bertus ook trouw. Ik heb er zin in om er samen met jullie een geweldige carnaval van te maken.

Groetjes Sanne





NIEUWE BEWONERS

Graag nodigen wij alle nieuwe inwoners van Kneutergat uit om een gratis Kneutervlag op te komen halen. Wij zijn dan aanwezig om u welkom te heten en alle vragen te beantwoorden over Carnaval in Kneutergat.

Mocht je zo'n mooie Kneutervlag willen: Deze kan alleen op **zaterdag 3 februari** opgehaald worden tussen 21.00 uur en 22.00 uur bij: De Oude Herberg.

Tot dan!

De Kneuters



DONATEURS

Donateurs bedankt!

Natuurlijk hebben de Kneuters financiële middelen nodig om alle festiviteiten in Kneutergat te kunnen organiseren. Dit wordt gefinancierd door een deel subsidie, inkomsten uit de verkoop van tonpraatkaartjes en onder andere loten. Maar het grootste deel komt van jullie, onze donateurs.

Dank jullie wel hiervoor!

Donateurs worden elk jaar in januari bedankt voor de bijdrage van het voorgaande jaar met een vermelding in de Kneuterkrant en een exclusieve Kneuterpin. In de Kneuterkrant krijgt elke donateur een even grote vermelding ongeacht het gedoneerde bedrag. Iedereen krijgt een getekende vermelding en geen commerciële advertentie. Als we op bezoek komen om te bedanken, vragen we natuurlijk altijd of we weer op een bijdrage kunnen rekenen voor het komende jaar!

Mocht je nog geen donateur zijn maar wel interesse hierin hebben, laat het ons dan weten. Spreek een Kneuter aan of stuur ons een mailtje: kneuters@gmail.com







MOOI KNEUTERGAT

Gevel-raam-versierwedstrijd

Naast vergaderen en carnaval vieren houden de Kneuters ook heel erg van versieren. Meerdere keren per jaar staan aan de randen van ons dorp de klompen weer in de steigers met aankondigingen van het Jeugdtonpraten, Tonpraten, optocht enzovoorts. Maar wat te denken van de versieringen op het oude gemeentehuis, de residentie van de Jeugdprins(es) maar bovenal al die blauw-groene-vlaggenlijnen door de Lambertus-, Loverense- en Deutersestraat. Dáár word je toch extra vrolijk van! Sinds jaar en dag dagen wij alle Kneutergatters uit om ook eens flink uit te pakken met het versieren van het dorp, de wijken en je eigen huis.

Ook dit jaar zijn er weer hele mooie prijzen te winnen. Een vakkundige jury zal tijdens de carnaval door het dorp trekken om alle gevel- en raamversieringen te beoordelen.

De grote prijsuitreiking geschiedt voorafgaand aan de prijsuitreiking van De Grote Kneutergatse Optocht op carnavalsmaandag vanaf 17:00 uur in De Oude Herberg, er zijn hele mooie prijzen te winnen voor de gekste, origineelste of allermooiste versieringen. Net als alle andere jaren is het ook dit jaar niet nodig om op te geven, onze jury ontdekt uw gevel vanzelf.

Heel veel succes !



2023

BEDANKKNEUTER



Jaahaaa, Maartje en Ramona, al jaren zijn jullie op de achtergrond aanwezig om voor ons te zorgen maar vandaag zet ik... Prinses Fenna dun Urste samen met mijn gevolg JULLIE eens in het zonnetje. Al jaren begeleiden jullie de Jeugdprinsengroep. Dat begint in het najaar met een promopraatje op school en een paar weken later wordt via de loting de Jeugdprinsengroep samengesteld. Daarna gaan we kleding passen en foto's maken.

Natuurlijk worden we, bij ons allereerste optreden... het voorstellen tijdens het Jeugdtonpraoten aan onze dorpingen, ook weer enorm gesteund door jullie.

We vervolgen ons programma aan het begin van het nieuwe jaar met het rondbrengen van de Kneuterkrant. Die dag bereiden jullie ons op de Prinsenwagen vast voor op het spring-, zwaai en danswerk op de kar. Dan gaan we een paar weken later nog even onze burens ontmoeten bij het DrieDorpenPunt waar jullie ook weer bij zijn.

En dan begint Carnaval waar het programma elk jaar weer bomvol zit.

Van het schoolbal naar de senioren naar de

onthulling van de Kneuter. Van het jeugdbal naar de Boerenbruiloft, van het dorpsontbijt naar Keiespellers- en Dommelboarzedorp. En dan ook nog eens de Optocht in Kneutergat; overal zijn jullie onze steun en toeverlaat en daar zijn we heel erg blij mee.

Maartje, jij bent inmiddels alweer 11 jaar als begeleider actief. Dat is een hele mooie mijlpaal. Het zou zomaar een tegeltje waard kunnen zijn op het plein van gein.

Ramona, jij bent er ook al vele jaren bij, nog net geen 11, maar jij hebt wel een ander carnavalesk jubileum mee mogen maken. Jij hebt onlangs 44 kaarsjes uit mogen blazen.

Wij en de Kneuters willen jullie hartelijk bedanken voor al het werk dat jullie doen voor de Jeugdprinsengroepen en Kneutergat. Het is mij daarom een grote eer om jullie hiervoor de Bedankkneuter uit te mogen reiken.

**Ramona en Maartje,
bedankt voor al jullie inzet!**





Corry Vissers



Johan Witlox



Hoveniersbedrijf Jelle van den Braak

Coen Peijnenburg
vught



Wil en Wim
van Pinxteren



Ewalt Gubbels





BEGELEIDING JPG

Hallo allemaal,

Wij zijn Maartje en Ramona, de begeleiding van de jeugdprinsengroep.

In november begint voor ons de voorpret al, want dan wordt er geloot wie er het aankomend jaar in de prinsengroep komen, een erg spannend en leuk moment elk jaar!

En dan is het tijd voor het Jeugdtonpraoten. En buiten alle mooie optredens wordt er dan ook bekend gemaakt wie er prins of prinses is geworden, maar natuurlijk ook wie in het gevolg zitten.

Na alle feestdagen in december mogen we in januari al op de prinsenwagen om de Kneuterkrant rond te gaan brengen. Onderweg stoppen we dan nog even om de bedankneuter uit te reiken.

Een gezellige dag welke we samen met de dansmariekes afsluiten met friet en snacks!

En dan is het tijd voor carnaval. Van vrijdag het schoolcarnaval tot dinsdag het begraven van de Kneuter, overal zijn we bij!!

We vinden het tof en heel gezellig om carnaval overdag zo te vieren met de kids en 's avonds voor onszelf ☺.

Hulp kunnen we altijd gebruiken!

Dus mocht je het ook leuk vinden om samen met de Jeugdprinsengroep carnaval te vieren, laat het ons weten! Ook als je alleen bepaalde dagen wilt of kunt ben je welkom!

Groetjes Maartje en Ramona





JEUGDPRINSENGROEP



Mini-Kneuters zijn we al heel lang
en dit jaar houden wij carnaval in
Kneutergat aan de gang!





JEUGDPRINSENGROEP

Prins Mats d'n Urste



Ik ben Mats d'n Urste en jullie prins deze carnaval. Vorig jaar was mijn zus de prinses, Prinses Fenna d'n Urste. Ik hoop nu heel erg dat mijn ouders niet naast hun schoenen gaan lopen. Mijn vader is namelijk nooit verder gekomen dan dansmarie. Mijn ouders zijn trouwens Pim en Marlene Vos. Samen met mijn ouders, zus Fenna en twee katten wonen wij op het Pepereind. Mijn hobby's zijn Gamen en voetbal. Dit jaar stond ik voor de 2de keer met het tonpraten op het podium. Vorig jaar zat ik in de raad, maar dit jaar heb ik promotie gemaakt.

Adjutant Naomi



Hallo ik ben Naomi schouten ik ben 12 jaar en ben dit jaar de adjutant. Vorig jaar zat ik in de raad. En daarvoor ben ik altijd dansmarieke geweest. Mijn ouders zijn Marco en Angelique. Ik ben dol op dansen en natuurlijk carnaval. Ik zit in groep 8 bij juffrouw Kelly in de klas. Ondanks dat ik in Vught woon zien jullie mij heel vaak in Kneutergat want ik vind het hier helemaal geweldig. Ik kijk er naar uit om met prins Mats en de rest van de prinsengroep een geweldig carnavals seizoen van te maken. Ik zal zijn speeches goed bewaren.

Nar Benthe



Mijn naam is Benthe Leyn. En dit jaar ben ik jullie nar. Nu kan je vast denken dit heb ik vorig jaar ook al gehoord. Dat klopt, de Kneuters hebben geen foutje gemaakt. Ik vond het vorig jaar zo leuk dat ik me dit jaar weer had opgegeven. Voor de mensen die vorig jaar niet helemaal hebben opgelet zal ik mij toch nog even opnieuw voorstellen. Ik ben 11 jaar en een echt carnavals cadeautje, mijn moeder kennen jullie vast wel dat is kneuter Sanne. En mijn papa Hannes kan je ook overal tegenkomen met carnaval. Mijn broers Tristan en Kristoff zijn mij voorgedaan in de prinsengroep en ik sta ook al 3 jaar op het podium met jeugdtonpraten. Mijn hobby's zijn natuurlijk carnaval maar ook drummen, knutselen en scouting. Ook vind ik het heel leuk om mensen aan het lachen te maken dus als nar komt dat wel goed.



JEUGDPRINSENGROEP

Ik ben Thijs Wielens en ik ben raadslid, dit is mijn eerste jaar in de Jeugdprinsengroep, ik heb er ontzettend veel zin in. Vorig jaar heb jij mij in de optocht kunnen zien. Toen hadden we zelfs 2 prijzen in de wacht weten te slepen. Dit jaar hoef ik niet te lopen maar rij ik mee op de prinsenwagen. Op de prinsenwagen staat ook mijn tweelingzusje Noor, want die is dansmarieke. Mijn moeder Helen staat langs de kant als jury, en voor mijn Papa Rick moeten we nog wat bedenken. Mijn hobby's zijn boulderen, trombone spelen, drummen en scouting. Ik verveel mij dus bijna nooit. Ik heb er heel veel zin in om carnaval met jullie te vieren. Dan kunnen we allemaal een beetje gek doen.

Raadslid Thijs



Raadslid Mirthe



Ik ben Mirthe Bergman, ook ik ben Raadslid vorig jaar danste ik nog bij de dansmariekes maar die moeten het nu echt zonder mij doen. Ook voor mij is het de eerste keer in de raad. En kijk er erg naar uit. Ik ben 11 jaar oud en zit in groep 7. Mijn zus Maud heeft ook in de prinsen groep gezeten. Maar dat is al even geleden. Mijn moeder is Brenda en mijn vader Arno. Mijn hobby's zijn paardrijden, dansen en buitenspelen. Oja mijn tante Alice is Kneuter en hangt meestal ook bij de prinsengroep rond. En ome Koen is ook Kneuter hij schijnt best belangrijk te zijn bij de Kneuters. Een klein familiefeestje dus. Ik hoop dat het dit jaar een leuk carnavalsjaar gaat worden en dat we lekker gaan feesten.

Raadslid Tess



Ik ben Tess en ben er een van Brekelmans. Ook ik was eerst een dansmarieke maar zit nu voor de eerste keer in de Prinsengroep. Ik ben 10 jaar en zit in groep 7. Mijn broertje heet Lars en mijn zusjes zijn Lotte en Hannah. Mijn ouders zijn Wendy en Hans. Die zitten allebei bij de brandweer en mijn moeder is ook een keer de boerenbruid geweest. Mijn hobby's zijn streetdance, knutselen en buitenspelen. Mijn lievelingskleur is mintgroen en mijn lievelingsdier is een giraffe. Carnaval vind ik een superfeest en heb er dus heel veel zin in.

Raadslid Luca



Ik ben Luca Boomen ben raadslid. Ik hoorde van mijn neef Loek en nicht Veerle hoe leuk het is in de prinsengroep en wilde toen ook graag meedoen. Op die prinsenwagen staan lijkt me ook keileuk. Mijn ouders zijn Janneke en Sander en mijn broertje Lars is ooit een carnavals baby geweest. Ik ben 9 jaar, zit op boksen en ik hou van dieren. Ik woon op den Hoek dus ruimte genoeg voor al die beesten. Ik heb kei zin in carnaval en hoop er een feestje van te maken met de rest van de prinsengroep en jullie.

Raadslid Brent



Ik ben Brent Westgeest en ben het laatste raadslid wat zich voorstelt. Het podium is voor mij niet vreemd want ik sta al jaren in de ton met het jeudtonpraten. Ook vanavond zien jullie mij weer terug. Met carnaval loop ik normaal met Lamme Bertus mee maar dit jaar mag ik op de prinsenwagen. Toch weer een vooruitgang. Mijn zusje Charlie staat er ook bij als dansmarieke. Mijn ouders Jennifer en Sebas lopen erachteraan met Lamme Bertus. Mijn hobby's zijn gamen, badminton en freerunnen. En om daarvan bij te komen relaxen op de bank. Dit jaar wordt het voor mij zelfs nog een groter feest want met de optocht vier ik ook mijn verjaardag. Komen jullie ook naar mijn feestje?









Laspunt
Brabant

Christa
Design
THE CLOUD

Financieel Advies en Assistentie
Ton van Outheusden



Sebas en Jennifer

Asperge kwekerij Gubbels



van Rhiene

Gubbels



KNEUTERLIED

Ik kom uit Krommert, dat hoor je toch meteen
m'n durpke zo mooi, is er niet een.
Jaren heb ik al m'n hart verpand
aan het Krommertse land.
Met zand de Leij en bos, wel ver van zee
daar zit 'n Kneuter niet-mee.

Geblèr over de Carnaval kunnen ze hier ook goed
iedereen die weet, hoe je hier, een goed pilske drinken moet.
Het bruidspaar, snapt al niets meer van, dit geweldig feest
en zo elk jaar, is er weer, telkens weer, een bruilofts-feest.

De clubkes in den optocht rijden prachtig,
mee Carnaval mee Carnaval.
Weken lang zijn zij al aan het sjouwen
in Kneutergat in Kneutergat.

De wind die waait de vlaggen in de kleuren
van blauw en groen van blauw en groen.
En weet je dat de clubkes ook met bouwen
het heel goed doen vaak kampioen.

Refrein:

Krommert, Krommert, Krommert hoort bij mij
Krommert, Krommert, bij jou voel ik me blij.
Al woon ik hier al woon ik daar ik blijf toch liever dichterbij
wat er ook gebeuren zal mijn Krommert hoort bij mij. (2 maal)

In de mooie kleine dorpen is nog volop ruimte genoeg
zeker fietsend door de kernen rijd ik graag van kerk tot kroeg.
Kom je door de mooiste plekjes in 't mooie Krommertse land
wat ben ik toch reuze blij dat hier het licht nog altijd brandt.

Refrein 2:

Het leven is hier fijn, samen met jou te zijn.
Ons Krommert bovenaan, om nooit meer weg te gaan 't is bij ons altijd gein.
Hier drinkt men graag wat bier, dat geeft ons veel plezier
Ons Krommert bovenaan, om nooit meer weg te gaan. Altijd vertier!

'K fiets door polders, over dijken, Distelberg en langs de wiel
maar ook de bossen en de oevers aan de Leij is wat me beviel.
Even rusten in De Herberg met een borreltje heel gauw
wat ben ik toch reuze blij, met m'n dorp van groen en blauw.

Refrein 2:





BATTLE AXE MIDDAG

Kneutertjes Kneuteren

Verschillende volkeren en streken hebben allemaal verschillende geboorte-rituelen om een pasgeborene welkom te heten. In Kneutergat hebben we zo ook onze eigen manier en dat doen we elk jaar op carnavalszaterdag in The Battle Axe tijdens het Kinderbal. Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins Mats d'n Urste van Kneutergat, zal er samen met zijn gevolg hoogstpersoonlijk voor zorgen dat alle baby's geboren na Carnaval 2023 gekneuterd zullen worden. Prins Mats gaat samen met zijn gevolg om stipt 15:11 uur de plechtigheid voltooien. Één voor één worden de baby's tijdens dit grandioze jeugdbal uitgenodigd om op het podium welkom geheten te worden in het blauw-groen van Kneutergat. Dit geheel in stijl met een carnavalsshawl, warme muts, paar klompjes én oorkonde!

Dus mama's, papa's, oma's, opa's, tantes, ooms, nichtjes, neven en medekneuters, iedereen is welkom op het Kinderbal!

We zien jullie graag verschijnen vanaf 14:11 uur bij het Kinderbal in The Battle Axe!



Verkleedwedstrijd

Tijdens de kindermiddag in The Battle Axe zal een vakkundige jury (de Prinsengroep) de mooiste verklede kinderen per leeftijdscategorie beoordelen. De kinderen met de leukste carnavalsoutfits ontvangen een onderscheiding van Prins Mats.

Zorg dat je op tijd bij The Battle Axe bent. De jury loopt rond vanaf 14.11 uur.

Confetti-gevecht

Wanneer je op Google zoekt op "confettigevecht", zijn de eerste twee resultaten (ja ècht waar) direct herkenbaar als

**HOOGTEPUNT CARNAVAL IN BRABANT:
CONFETTIGEVECHT IN CROMVOIRT.**

Je leest het goed; het confetti-gevecht is één van de hoogtepunten van de carnaval in Kneutergat en ver daar buiten. Dit blijkt ook ieder jaar weer tijdens de evaluaties die wij als Kneuters houden met de Prinsengroep na afloop van carnaval. In 2006 is het als een grap begonnen in The Battle Axe als afsluiter van het Jeugdbal aldaar en is inmiddels niet meer weg te denken. Ook dit jaar zorgen de Kneuters weer voor meer dan voldoende confetti om het gevecht nog grootsler te maken dan ooit. Zorg dat je erbij bent op zaterdagmiddag 10 februari 2024. Omstreeks 15:11 uur zal Prins Mats - aansluitend aan het Kneuteren van de Kneuterbaby's - samen met zijn gevolg het gevecht openen met waanzinnige confettikanonnen!







THE MAKING OFF JTP

Het Jeugdtonpraten is ondertussen al jarenlang een begrip in Kneutergat. Een kweekvijver voor aanstormend talent en een leuke avond/middag vol plezier voor het publiek en artiesten. Maar hoe komt het Jeugdtonpraten nu eigenlijk tot stand?

Het Jeugdtonpraten wordt georganiseerd door een commissie van vrijwilligers en 2 Kneuters. Deze komen na de grote vakantie voor de eerste keer bij elkaar om aan de slag te gaan. Maar vergis je niet het hele jaar wordt er in de appgroep contact gehouden en ideeën met elkaar uitgewisseld.

Na de eerste vergadering waarin taken worden verdeeld en de datums worden gepland gaan leden van de commissie naar school om een presentatie te geven en te kijken wie er mee wil doen. Ook worden oud deelnemers en kinderen die vorig jaar hebben aangegeven mee te willen doen benaderd. Na de wervingscampagne wordt bekeken welke deelnemers we hebben.

Voor de kinderen begint het hier. Ze bedenken een sketch of buut en gaan oefenen. Vaak is dit met de ouders maar ook wordt er hulp vanuit de commissie of anders dorps talent ingevlogen. Het oefenen begint vaak chaotisch maar je ziet al snel dat er richting het optreden ware talenten opstaan.

Er zijn 2 vergaderingen met de kinderen en ouders. De eerste om op te starten en te kijken waar hulp nodig is en de tweede om de puntjes op de i te zetten. Hier wordt ook besproken of er microfoons nodig zijn welke muziek en attributen er zijn en of er geen dubbele grappen zijn.

Daarna volgt een generale repetitie waarin de optredens doorgelopen worden en de kinderen aan het podium kunnen wennen.

En dan het optreden. Vooraf eten alle artiesten gezamenlijk om daarna lekker stouterend en zenuwachtig de grime in te gaan. Het optreden is natuurlijk het hoogtepunt en het resultaat van hard werken. Allemaal komen ze dan daarna helemaal opgelucht en kei enthousiast het podium af.

Na het optreden heeft de commissie nog een evaluatie waarin gekeken wordt wat goed ging en wat beter kon en de artiesten krijgen de vraag; volgend jaar weer?



Commissie Jeugdtonpraoten



RAZENDE REPORTER

Ook dit jaar vroegen de Kneuters mij om een stukje te schrijven over het Jeugdtonpraoten en natuurlijk wil ik dat wel doen. Het is altijd een gezellig uitje om naar toe te gaan en een mooie start van carnaval in Kneutergat. Dit jaar waren er wel wat veranderingen, zo was het niet op vrijdagavond maar op zondagmiddag en hebben we 2 nieuwe presentatoren, Mats en Tristan waren dit jaar de gelukkigen. Dat ze zelf al jaren mee hebben gedaan met het Jeugdtonpraoten was zeker te zien, ze voelde zich erg snel thuis op het podium.

De middag begon zoals altijd met het onthullen van de Jeugdprinsengroep. Na het aftellen viel het doek en schoot het confetti de rondte in, daar stond hij dan prins Mats en zijn gevolg. De eerste speech moest meteen worden gehouden. Het hele gevolg stelde zichzelf ook nog netjes voor. Ik hoef dat vast niet allemaal uit te typen want alles over de prinsengroep kan je gewoon lezen in de Kneuterkrant die je nu vast hebt. Na het installeren van de prinsengroep was het de beurt aan de dansmariekes. Het was weer zo'n mooi groepje die daar allemaal stonden te dansen, springen en klappen. Ze kregen de zaal meteen al in de goede sfeer. Maar waren het er nu meer of minder dan vorig jaar, deze groep is zo groot dat ik de tel een beetje kwijt raak. Na de dansmariekes was het toch tijd voor het echte werk, de sketchgroepen en tonpraoters van dit jaar.

De jongens van High Five (Preston, Kristoff, Olivier, Abe en Loek) mochten de avond echt beginnen. Met hun hilarische playbackshow alla de Lama's was de middag met een goede lach begonnen. Als je je nou niks er bij kan voorstellen, de bekende songteksten werden nagespeeld in gebaren. De leukste hits kwamen voorbij en je kon zien dat de jongens onderling de grootste lol hadden.

Nieuw dit jaar waren Messi en Vorki. In Kneutergat beter bekend als Noud en Levi. Zij waren het golfen wel een beetje zat en gingen een voetbalteam opstarten in ons mooie dorp, FC Nooitgedacht. Met leuke grappen hadden ze het publiek op hun hand. Je zou niet zeggen dat ze pas voor de eerste keer op het podium stonden. Als klap op de vuurpijl mochten alle kinderen die in de zaal zaten en het wilden ook nog even mee op het podium om daarna in een grote polonaise weer de zaal in te lopen.

Ondertussen al een echte veteraan, op het podium stond daar Brent. Brent was zijn eigen restaurant gestart op het voetbalveld. Met goede woordgrappen en veel vreugde op het podium kan ik niks anders zeggen dan dat dit een echte tonpraoter is. Daar kunnen ze bij de volwassenen nog wat van leren. Niemand in de zaal had het door maar mij is later nog verteld dat hij een stukje was vergeten, en het op eigen kracht ergens nog heeft terug gebracht.

Dion en Guus waren deze middag Harrie en Harrold. Samen maakten zij een prachtige krant met goede grappen. Misschien kunnen de Kneuters hun nog wel in dienst nemen om de Kneuterkrant wat op te leuken. Je kon zien dat de jongens veel tijd in de voorbereiding hadden gestoken. Want niet alleen hebben ze de krant geschreven, ze hebben hem ook uitgebracht en rondgedeeld in de zaal. De krant was nog nooit zo snel uitgedeeld in Kneutergat. Na een kleine pauze met weer prachtige prijzen uit de loterij konden de laatste 3 jeugdtonpraoters op het podium verschijnen.

De Giechels met Roos, Noor, Thijs en Lotte.

Deze sterren stonden voor de eerste keer op het podium, maar dat kon je niet zien. De meiden moesten naar school en Thijs was de leraar, zo als het moet in de klas haalden de meiden allemaal grappen en grollen uit met de meester.

Roos kwam dit jaar ons weer een bezoekje brengen. Gespeelt door Lara was Roos de reiziger in ons dorp, ze vertelde volop over haar reizen. In binnen- en buitenland. Ik blijf me verbazen over het lef die Lara heeft om alleen daar in de ton te staan.

De Buddies waren weer van de partij dit jaar en zij mochten de middag afsluiten. Fenna, Benthe, Mats en Job zijn geen onbekenden in het dorp en hebben al vaker op het podium gestaan. Ze worden elk jaar weer beroemder dus de bodyguards waren dit jaar geen overbodige luxe. En om het nog moeilijker te maken gooide ze er zelfs nog een beetje Engelse taal tegen aan.

Het was een super gezellige middag en heb ik weer genoten van alle mooie acts die op het podium voorbij kwamen. Ik denk dat we als dorp heel erg trots mogen zijn op al deze talenten.



2023

JEUGDTONPRAOTEN



Jeugdprinsengroep



Dansmariekes



Presentator

Mats



Presentator

Tristan



High Five

Abe- Loek-Preston-Olivier-Kristoff



Messi & Vorki

Levi & Noud



2023

JEUGDTONPRAOTEN



Dion-Guus



Brent



Fenna-Benthe-Job-Mats



Lara



Thijs-Roos-Noor-Lotte







2023

TONPRAOTEN



DE KAPELAAN

EMMA



DR. LOVE



TINUS DE ZWERVER



DE VROUW VAN KOBUS



2023

TONPRAOTEN



STEFFI - EMMA - TESS - KOEN

KEES



KNACKARSCHBRÜDER



'N BIETJE VAN ALLUS









Willem en Manon

Slagerij
Timmermans

Ad en Anja
van Beurden

De Cromvoirtse B&B

Rob Schapendonk

Anne Heesbeen





TERUGBLIK OP 2023







2024

PROGRAMMA



3 februari

21.00 - 22.00 uur
Inschrijven optocht.
Ophalen vlaggen nieuwe
bewoners Kneutergat.

Aansluitend
Terug naar toen!



9 februari

10.00 uur
Inhalen Jeugdprins Mats d'n Urste
en zijn gevolg met
aansluitend schoolbal

14.00 uur
Seniorenbal in dorps huis
The Battle Axe

20.11 uur
Onthulling Kneuter met aansluitend
losschieten van de bruid, kwanselbier
Feestavond in De Oude Herberg

10 februari

14.11 uur
Kinderbal in dorps huis
The Battle Axe
Kneuteren Kneuterbaby's,
verkleedwedstrijd
en confettigevecht

18.30 uur
Boerenbruiloft
verzamelen bij
De Oude Herberg





11 februari

10.00 uur
Dorpsontbijt bij De Oude Herberg
aansluitend Erfhuis
Kaarten verkrijgbaar bij
De Oude Herberg

Vanaf 17.00 uur
carnavalsmenu bij
De Oude Herberg



12 februari

13.00 uur
Opstellen voor de
Kneutergatse optocht

14.11 uur
Defilé voor het
gemeentehuis in Kneutergat
Aansluitend feest in
De Oude Herberg
met verrassingsartiest

±17.00 uur
Prijsuitreiking

13 februari

Vanaf 14.00 uur
Kindermiddag in De Oude Herberg
aansluitend begrafenis
van de Kneuter





Meneer Romijn



Cees van den Braak



Hoveniersbedrijf

Remco v Abeelen



A. Heinen & Zn Visboerke



Joost van Iersel



MY OWN VA





ACHTER DE SCHERMEN

De boerenbruiloft, wat een feest!

Als je 2 Kneuters rond november voor de deur hebt staan, weet je al genoeg! **DE** grote vraag wordt gesteld: 'wil je de boerenbruid zijn?' en daarop was, een tikkeltje onzeker, vol spanning en uiteraard in goed overleg met mijn echte man, mijn antwoord: Ja!

Het is echt zo spannend om 'ja' te zeggen als je niet weet wie er naast je komt te staan. Maar een paar dagen later was de kennismaking. Helemaal stiekem, met een grote ronde werd ik naar mijn onechte man gereden. En ja hoor, bekend terrein: Jelle! Mijn oude buurman! En dat was gelukkig meteen goed en gezellig. Een grote opluchting, fjieuw! En toen werd het pas echt leuk. Stiekem foto's maken, kleding regelen en iedereen in de omgeving begint te speculeren wie er dit jaar 'het boerenbruiloft' koppel is. Ik kwam erachter dat ik best goed kan liegen.. Haha! Een leugentje om bestwil, dat moet soms kunnen. Dit jaar was nog wel een speciaal jaar, want corona heerst nog en daarom werd de boerenbruiloft een jaartje opgeschoven. Nog een jaar extra verloofd met munne miens.

Dit jaar was er geen Nieuwjaarstreffen waar we bekend werden gemaakt d.m.v. de Kneuterkrant.

De Kneuters hadden iets leuks bedacht: met paard en wagen, gereden door Jan en Sietske, het dorp rond om ons bekend te maken. En dat was echt GEWELDIG! Jelle en ik, helemaal in tenue, kou lijden op de wagen. Maar hoe leuk is het, dat mensen met clubjes thuis bij elkaar iets organiseren om ons te 'bekijken'. Echt, ik voelde me best trots! Want zeg nou zelf: Het is toch best wel een eer als de Kneuters je als boerenbruid vragen. 1; ze vinden je gezellig en 2; we zijn goed in feesten! Ik hoef niet te zeggen dat ik dat van ons pap geërfd heb! Haha. Kou lijden viel uiteindelijk wel mee... we kregen bij iedere stop een borreltje, en dat hebben we, vooral ik, geweten ook! Oeps..





ACHTER DE SCHERMEN

Een jaar lang moesten we wachten, een jaar konden we vooruitdenken en plannen. De familie moest bedacht worden. Wie wil ik als mijn vader, moeder, broers, zussen en 2 getuigen. Het was eigenlijk allemaal al een heel eind duidelijk. Mensen waar ik me fijn bij voel en die al iets voor me betekenen! En nadat ik die gevraagd had was eigenlijk alles compleet. En dan zijn we er nog niet; Jelle kwam me ophalen voor het vrijgezellenfeest! Dat was ook echt een groot feest! Jelle in een ezelspak, ik in een kippenpak. Gezamenlijk met een grote groep gegeten bij de Herberg. Daarna 3 verschillende spelletjes gedaan en natuurlijk, een pilsje en feesten. Dat was zooo genieten! Een paar weken verder en het is zover: carnaval 2023. Het begint al op vrijdag avond. Met z'n alle naar de Herberg voor het losschieten van de bruid. Met een flinke mep tegen de ton en BAM.. Tenminste, dat was de bedoeling.. Voor degene die er bij waren, als we zouden feesten zoals de knallen, dan was het een doffe boel geworden! Haha. We hebben gelukkig het tegendeel bewezen en de vrijdag goed afgesloten. En toen was het zaterdag. Alle voorbereidingen zijn getroffen, de familie is opgetrommeld, mijn bruidsboeketje opgehaald, er is voor eten en drinken gezorgd (goede bodem) en na de kindercarnaval is iedereen, geheel in kledij, present bij de bruid of bruidegom thuis. Zo gezellig en met trots heb ik rond gekeken. Het is toch wel bijzonder allemaal! En daar is hij, Jelle! Hij belt netjes aan en ik kom naar buiten. Samen op de trekker naar de Herberg om de mis bij te wonen die begeleid wordt door niemand minder dan pastoor Lichtmis, alias, Hans van Esch! Een betere pastoor kon ik me natuurlijk niet wensen. Samen met onze kinderen, want dat plaatje mocht niet ontbreken. De zaal zat vol, en vol bewondering heb ik weer rond gekeken. Alle mensen komen gewoon voor ons! Dat doet een mens goed kan ik je vertellen. Na een geweldige mis zijn we buiten in het onecht getrouwd en hebben we de ringen om onze vinger geschoven met iedereen om ons heen. Er werd gezongen, gedanst en toen kon het feest gaan beginnen! WAUW! Ik kan maar 1 ding zeggen: GENIETEN! Het is de spanning allemaal zoveel waard, een geweldige dag, feest en voor altijd heb ik een 2de man. De volgende ochtend, met een lichte kater naar het dorpsontbijt. Een gezellig samenzijn en met de veiling voor alle gekregen cadeaus.

Ik wil nogmaals namens ons zeggen: BEDANKT iedereen en bedankt Kneuters, dat jullie er allemaal waren en dat het zo geweldig is geweest. Een ervaring die we echt NOOIT meer vergeten!

En één tip: Als ze een keer rond november op de stoep staan.. zeg maar gewoon **JA!**

Groetjes Dion





Uitnodiging Boerenbruiloft

Zaterdag 10 februari treden in het onecht

Hendrik d'n tukker

uit de Maasstraatbocht van den Deutersehoek

&

Mechalien

de baakster van d'n Leuvert oan d'n Hoge Akker

Feestlocatie:
De Oude Herberg

We vieren dit tot in de late uurtjes
en feesten graag samen met jullie.





BOERENBRUIDSPAAR









OPTOCHT + ROUTE

Inschrijving voor de optocht:

De inschrijving van de optocht geschiedt in De Oude Herberg op zaterdag 3 februari tussen 21.00 uur en 22.00 uur. Tevens is er de mogelijkheid om vanaf 8 januari 2024 digitaal in te schrijven. Kijk hiervoor op www.kneuters.nl

Extra details over de inschrijving:

Deelnemers van buiten Kneutergat en Duinkliversdal zijn van harte welkom om deel te nemen aan de carnavalsoptocht in Kneutergat.

Let op; bij deelname aan de categorie wagens staan wij alleen praalwagens toe. Muziek-, reclame- en vrachtwagens worden van deelname uitgesloten.



Start manege 't Heike



CATEGORIEËN



Jeugd

Categorie 1 oranje

Jeugd individueel
Jeugd tot en met 16 jaar.
1 of 2 personen.

Categorie 2 geel

Groepen jeugd
Jeugd tot en met 16 jaar.
3 of meer personen.
Tenminste $\frac{3}{4}$ van deze
groep is jonger dan 16.

Volwassenen

Categorie 3 rood

Volwassenen individueel
Vanaf 16 jaar,
1 of 2 personen

Categorie 4 blauw

Groepen volwassenen
en kleine wagens
Vanaf 16 jaar.
3 of meer personen.
Wagen(t)jes tot max.
2m x 4m (br. x l.).

Overig

Categorie 5 groen

Wagens

Categorie 6 blauw

Gerard Vorstenbosch bokaal
Publieksprijs/Carnavalistische
prijs speciaal voor de jeugd
tot 18 jaar.

Punten:

- Punten kunnen worden gegeven van 0 t/m 100.
- In de totaalstelling per beoordelingscriterium wordt het hoogste en het laagste punt weggestreept.
- Bij punt 5 (algemene indruk) geldt de factor 1,5.
- Bij gelijke eindstand bepaalt het totaal van punt 5 de eindstand.

Beoordelingscriteria:

1. Originaliteit (idee, thema).
2. Carnavalistisch (het geheel maakt je vrolijk, presentatie, interactie).
3. Verwerking van het geheel (afwerking, kleding, trekkend voertuig, kleur, past het bij elkaar?).
4. Techniek (technische elementen, draaiende delen, vernuftige creaties).
5. Algemene indruk (wat is de totale indruk van hetgeen je waarneemt).



3 februari

Terug naar Toen met D'n Opwèrmer

We vieren met zijn allen al heel wat jaartjes carnaval in Kneutergat. Door de jaren heen zijn er tradities gebleven, verdwenen en bijgekomen. Maar hoe vierden we carnaval in de jaren '90? En welke hits waren er toen populair? En welke tradities hadden we toen?

Voor ons een goede reden om Terug naar Toen te gaan met D'n Opwèrmer! Op zaterdag 3 februari vanaf 20.30 uur gaan we 33 jaar terug in de tijd met een unieke film van carnaval in Kneutergat in de jaren '90.

Houd vooral onze website en social media en die van De Oude Herberg in de gaten voor meer informatie!

Toegang is gratis





1. Wie zijn jullie en wanneer zijn jullie opgericht?

Wij zijn de Dansmaries uit Cromvoirt, bestaan uit een groep van 8 mannen, een gezellige club groepies en de juf. We zijn in 2013 opgericht.

2. Ons clubmotto is:

"We are simply the best" én "nie lulle, maar dansen!!"

3. Dit wisten jullie nog niet over ons clubje:

Wij oefenen iedere donderdag in de Oude Herberg

Hebben zeker 2 biertjes nodig voordat we gaan optreden

Logistiek is niet onze sterkste kant dus laten we aan de juf over

Zijn een heel diverse maar hechte groep

We treden tijdens Carnaval maar 1 keer op

4. Wat betekent carnaval voor ons:

Gezelligheid en vriendschap!

5. Wanneer beginnen jullie met de voorbereidingen op carnaval?

Na de herfstvakantie beginnen we met het oefenen van onze nieuwe dans.

6. Weten jullie al hoe jullie Carnaval 2024 in Kneutergat gaan vieren?

Jazeker!

7. Onze leukste herinnering samen met carnaval is.....

De publieksprijs winnen in Boskant en ons uitje in oktober!

8. Hebben jullie vaste tradities met carnaval? Zo ja, welke zijn dat dan?

Wij gaan al jaren op de vrijdagavond van Carnaval naar Boskant.

Hier organiseren ze het Dansmariekefeestijn waar wij met open armen worden ontvangen en een fantastische avond beleven met mede-dansers en danseressen.

9. Wat is volgens jullie typisch aan het Carnavalsfeest in Kneutergat?

Boeren bruiloft, bier drinken en feesten in de Oude Herberg.

10. De optocht in Kneutergat vinden jullie natuurlijk de mooiste en leukste, maar waarom?

We vinden het mooi om te zien hoe zo'n klein dorp als Cromvoirt, zulke mooie en creatieve wagens kunnen maken en we maken er met z'n allen 1 groot feest van!

11. Wat willen jullie zeker niet missen met Carnaval in Kneutergat?

De optocht.





DE KNEUTERS

1. Wie zijn jullie en wanneer zijn jullie opgericht?

Wij zijn de Stichting Openbaar Carnaval Cromvoirt, opgericht in 1978. Dat wisten jullie natuurlijk al lang; Jullie zijn in oktober 2022 allemaal op ons 44 jarig jubileum geweest en op het Plein van Gein ligt "onze" tegel.

2. Ons clubmotto is

Het zou zomaar kunnen dat we meerdere motto's hebben, maar de belangrijkste is "Carnaval vier je met zijn allen". Van de allerkleinsten bij het Kneuteren van de baby's tot het senioren carnaval.

3. Dit wisten jullie nog niet over ons clubje....

Elk jaar in januari komt het grootste carnavalsgeheim weer op tafel, wie zouden bruid en gom zijn dit jaar? Wat je van ons niet wist is dat we ieder jaar voornemens zijn om op een specifieke locatie (Marion: "de klomp" in Sint Oedenrode) een groepsfoto te maken, maar dat we na al die jaren daar nog nooit geweest zijn.

4. Wat betekent carnaval voor jullie?

In één woord: ALLES. Bijna het hele jaar zijn we – in welke vorm dan ook – bezig met carnaval. Voor ons omvat het meer dan alleen die paar dagen.

Want ook de organisatie van het Jeugd- en Volwassentonpraten, de promotie en verkiezing van de Jeugdprinsengroep, het Boerenbruidspaar en de Kneuterkrant regelen we er graag bij.

5. Wanneer beginnen jullie met de voorbereiding op carnaval?

We krijgen weleens de vraag of het draaiboek niet gewoon elk jaar hetzelfde is. Nou....dat is voor een groot deel misschien ook wel zo, maar dan nog willen we het wel allemaal goed regelen met alle deelnemers, vrijwilligers en sponsors. We schreven net al dat we bijna het hele jaar er wel mee bezig zijn, maar eerlijk gezegd; de eerste woensdag na de zomervakanties hebben we onze eerste vergadering.

6. Weten jullie al hoe jullie Carnaval 2024 in Kneutergat gaan vieren?

Op moment van schrijven zitten we tegen de algemene jaarvergadering aan. In grote lijnen staat het programma (ja daar is ie weer;...het draaiboek is ieder jaar hetzelfde). Maar wie weet wat er tijdens de jaarvergadering nog voor spetterende ideeën naar boven komen.

7. Onze leukste herinnering samen met carnaval is....

De clichés zijn waar; De leukste herinneringen maak je samen en het laatste feestje was meestal het beste. Elke Kneuter heeft zijn eigen leukste herinnering met carnaval en dat maakt het kiezen ongelooflijk moeilijk. Onze leukste herinnering samen met carnaval was misschien wel carnaval 2022 "toen het allemaal weer mocht".

8. Hebben jullie vaste tradities met carnaval? Zo, ja, welke zijn dat dan?

We hebben tradities te over. Onze grootste traditie is misschien wel de Boerenbruiloft; ondanks dat deze het hoogtepunt kent op zaterdagavond in de Oude Herberg, begint deze traditie op vrijdagavond met het losschieten van de bruid. Op zondagochtend sluiten we de traditie af met het dorpsontbijt/erfhuus.

9. Wat is volgens jullie typisch aan het Carnavalsfeest in Kneutergat?

Typisch aan Kneutergat is het kleinschalige en saamhorige. Logischerwijs vieren we het met zijn allen. We prijzen ons gelukkig met één centrale locatie waar naast feestgedruis de gezelligheid ook hoog in het vaandel staan.

10. De optocht in Kneutergat vinden jullie natuurlijk de mooiste en de leukste, maar waarom?

Vanaf het allereerste moment kent de optocht geen centraal thema. Dat maakt het voor de deelnemers mogelijk om al hun creativiteit kwijt te kunnen in hun act. Of het nou een wagen is, loopgroep, duo of solo, dat maakt allemaal niet uit. De optocht begint in alle gezelligheid op één startlocatie. Het grappige aan de optocht is dat de ene helft van het dorp meedoet en de andere helft al het pracht en praal aanschouwt. Wat misschien wel het allermooiste aan de optocht is dat de clubjes elkaar onderling helpen met bouwen; de ene heeft nog wel een pop over, de ander wat verf enzovoorts.

11. Wat willen jullie zeker niet missen met Carnaval in Kneutergat?

Sommige vragen moet je een "Kneuter" niet stellen. Deze vraag is niet te beantwoorden, want natuurlijk willen we helemaal niets missen en doen we er alles aan om ook overal bij te zijn.



DE NOKKERS

In 1990 is in 't Centrum (de Herberg) carnavalsclub De Nokkers opgericht. Enkele leden speelden daar een kaartspel wat nokken werd genoemd en de naam was een feit. Leden van het eerste uur zijn Bart en Karin, Ad en Anja en Albert. Wim Hamers zorgde voor het logo en de start kon gemaakt worden.

De eerste optocht deden we mee met het Hert van de Moasstraoters.

Dat op miraculeuze wijze op onze wagen terecht was gekomen. Daar hadden we de spreuk bij gemaakt: Wat is het Hert voor de aandeelhouder wert??? Na die optocht hadden we de smaak te pakken en jaren hebben we mooie wagens gebouwd en altijd een steentje bij gedragen aan de Kneutergatse optocht.

Door de jaren heen zijn er leden gestopt en er zijn weer nieuwe leden bij gekomen en het huidige aantal staat nu op 16 personen. De club staat voor gezelligheid en voornamelijk veel plezier maken met de carnaval. Elk jaar zeggen we meteen na de carnaval, we gaan het volgend jaar grootser aanpakken. Dat verwatert dan in de loop van het jaar maar in het najaar begint het toch te kriebelen bij een paar leden. Die proberen dan de rest te enthousiasmeren, wat tot dusver nog steeds lukt.

Dit jaar gaat dat weer gebeuren, we zijn er weer bij. Hierbij komen we meteen bij de taak verdeling; de enthousiaste, de ideeënmaker, de bouwer, de geluidsman, de cateraar, de chauffeur, de lasser, de vormgever, de uitvoerder, de naaister, de regelaar, de schoonmaker, de decorateur, de opzichter en de allemaal in voor een feestje.

Vroeger waren we alleen maar in Kneutergat te vinden en hadden we op zondag nog een uitstapje naar Dommelboarzedorp voor de optocht waar we dan meeliepen. Die tijd is voorbij en willen we nu ook Oeteldonk aandoen. Waar de carnaval anders gevierd wordt dan in Kneutergat maar zeker ook heel gezellig is.

Op maandag zijn we zeker in Kneutergat voor de optocht die altijd traditioneel begint met een ontbijt bij een van de leden, om een goede ondergrond te leggen voor de mooie optocht in Kneutergat. Eéntje waar het hele dorp zich sterk voor maakt, waar elk jaar een hoop over te doen is (te lang, te weinig publiek, lege stukken naast de route, te langzaam of te snel) en waar iedereen die mee doet werk van maakt.

Mocht je meer willen weten over de Nokkers spreek gewoon een van de leden aan bij de Herberg, en vraag ernaar, er zijn genoeg anekdotes die verteld kunnen worden en anders weten de kneuters er ook genoeg. Er was jaren een ondeugende strijd tussen de Nokkers en de Kneuters. De herinneringen hieraan hangt aan de muur bij de Herberg.

Wij hebben er weer zin in dit jaar en dan zien we elkaar in 'De Herberg' in Kneutergat.



1. Wie zijn jullie en wanneer zijn jullie opgericht?

Onze school bestaat al zo lang... heel veel grote Kneuters waren eerst ook lid van onze club omdat ze ook op De Leydraad zaten.

2. Ons clubmotto is.....

Dat is ieder jaar anders.

3. Dit wisten jullie nog niet over ons clubje....

Wij zijn geen clubje, maar een CLUB. Want wij zijn de kinderen van Kindcentrum De Leydraad. Samen met Elgenwijze doen we mee aan de carnavalsoptocht én we zijn natuurlijk hofleverancier van de Prinsengroep. Wat jullie misschien niet weten is dat wij het beste kunnen hossen van heel Kneutergat.

4. Wat betekent carnaval voor jullie?

Carnaval op school betekent vooral heel veel feest! Maar ook de loting van de prinsengroep. En een gezellige ochtend op de vrijdag voor Carnaval als we de jeugdprins(es) gaan ophalen en feest vieren in de gymzaal. Ook zijn we trots op onze vrienden die meedoen met het Jeugdtonpraten en op alle meiden van de Dansmariekes. De optocht op maandag is top!

5. Wanneer beginnen jullie met de voorbereiding op carnaval?

Al aan het begin van het schooljaar komen de Kneuters bij ons op school om te vertellen over het Jeugdtonpraten en de loting van de Prinsengroep.

6. Weten jullie al hoe jullie Carnaval 2024 in Kneutergat gaan vieren?

Uiteraard gaan we allemaal kijken bij het Jeugdtonpraten. En we doen bijna allemaal mee met de optocht. Sommigen in de Prinsengroep, andere bij de Dansmariekes, weer andere kinderen lopen met een eigen clubje mee en sinds twee jaar doet ook de school zelf mee. Vorig jaar wonnen we de eerste prijs voor de jeugdgroepen! Kneutergat is de leukste plek om carnaval te vieren want je ziet al je vrienden en het is lekker dichtbij.

7. Onze leukste herinnering samen met carnaval is....

We kijken vooral uit naar alle toffe herinneringen die we samen nog gaan maken. We zijn tenslotte de jongste Kneuters.

8. Hebben jullie vaste tradities met carnaval? Zo, ja, welke zijn dat dan?

De loting van de Prinsengroep is spannend en leuk. Op de vrijdag voor Carnaval halen we met de hele school de jeugdprins(es) thuis op. Dan gaan we verkleed in een optocht achter de mooie koets aan. Daarna gaan we feest vieren in de gymzaal. Meester Norbert is dan heel grappig.

9. Wat is volgens jullie typisch aan het Carnavalsfeest in Kneutergat?

De gezelligheid en dat iedereen mee doet.

10. De optocht in Kneutergat vinden jullie natuurlijk de mooiste en de leukste, maar waarom?

Omdat dan bijna alle kinderen mee doen. Dus we komen al onze vrienden weer tegen. En iedereen klapt voor ons. En we kunnen van de wagen af iedereen onder de confetti gooien. Het is gewoon super gezellig. En onze ouders zijn soms een beetje zat en dat is wel grappig.

11. Wat willen jullie zeker niet missen met Carnaval in Kneutergat?

Niks. Maar zeker niet de Prinsengroep en de Dansmariekes.



1. Wie zijn jullie en wanneer zijn jullie opgericht?

Op Zonne Kant en dit jaar lopen we voor het 20ste jaar mee in de optocht! Al vanaf de basisschool zijn we bevriend. Rond ons 14e waren we druk met crossen, vissen, (tent)feesten en elkaar. Inmiddels staat de tweede generatie in het middelpunt en stelen zij ook tijdens de optocht de show!

2. Ons clubmotto is:

'T komt wel goed!

3. Dit wisten jullie nog niet over ons clubje:

Dat er veel DNA overeenkomsten zijn!

4. Wat betekent carnaval voor jullie?:

Gezelligheid, Samenzijn, Eten & drinken en dansen in De Oude Herberg met jong & oud!

5. Wanneer beginnen jullie met de voorbereiding op carnaval?:

Meestal met d'n opwermer, maar dit jaar met 't Nieuwjaarstreffen.

6. Weten jullie al hoe jullie Carnaval 2024 in Kneutergat gaan vieren?

Nee, want d'n opwermer is nog niet geweest!

7. Onze leukste herinnering samen met carnaval is:

Het bad voor in 't café! Onze (carnavals)wagens vóór de kinderen (haha)!

8. Hebben jullie vaste tradities met carnaval? Zo, ja, welke zijn dat dan?

Jägermeister drinken aan de bar en samen eten na de optocht.

9. Wat is volgens jullie typisch aan het Carnavalsfeest in Kneutergat?

Eerst efkes proosten en buurten en daarna de voetjes van de vloer totdat de muziek stopt!

10. De optocht in Kneutergat vinden jullie natuurlijk de mooiste en de leukste, maar waarom?

Omdat 't hele dorp meeloopt en je eigenlijk alleen vanaf de kerk tot aan 't café 'in de pas' hoeft te lopen!

11. Wat willen jullie zeker niet missen met Carnaval in Kneutergat?

Elkaar!





Anja de Bever
Pedicure

Caravan Centrum
Cromvoirt

Klaas en
Monique



Janneke en Frank



BIER



LEUK!
van hout en staal



Ine van Rooij & Patricia Verhoeven



Lieve Kneuters en Kneuterinnen!!

Wat hebben we weer een prachtige en leuke danstijd achter de rug! Carnaval 2023 was weer, zoals ieder jaar, een groot feest waar de meiden hebben mogen stralen bij ieder optreden.

Carnaval 2023 waren we met een club van 21 meiden; WAUW! We hebben met z'n allen enorm hard gewerkt en Ine, Patricia, Robynn en Kiki waren enorm trots wanneer de meisjes een prachtig optreden stonden te geven.

Komend jaar nemen we afscheid van een aantal meiden; Tess, Mirthe, Megan en Roos we willen jullie enorm bedanken voor jullie inzet.

Gelukkig staan er weer genoeg nieuwe meiden te popelen om bij de Dansmariekés te komen dansen waardoor de groep rond de 21 meiden zal blijven bestaan.

We zijn inmiddels alweer volop aan het oefenen met een nieuw liedje en een nieuwe dans en kunnen niet wachten om dit aan jullie te laten zien.

Alle meiden hebben er weer enorm veel zin in en we zien jullie graag met Carnaval 2024!

Liefs,
De Dansmariekés



Beste Kneuters en Kneuterinnen,

Ook dit jaar organiseren we samen met de Kneuters op vrijdag en zaterdag Carnaval in Dorpshuis The Battle Axe. We hebben het nu een paar jaar in het verbouwde dorps huis gevierd en dat bevalt super!

Natuurlijk gaan we dat dit jaar weer doen! Op vrijdag geven de 'oudere' bewoners van Cromvoirt en Den Distelberg het startschot voor het Carnaval in het The Battle Axe tijdens het Seniorenbal. Het zal een gezellig samen worden onder het genot van een drankje en de dansmariekes zullen hun dansje laten zien.

Op zaterdagmiddag vieren we het Kinderbal. Wat een geweldig feest is dit! Iedereen is van harte welkom. Het is ieder jaar een drukke en gezellige middag met vrolijke verkleedde kinderen, ouders, opa's, oma's en andere carnavalsvierders. Er is een heuse kinderjury die de verkleedde kinderen jureert en voor de mooiste verkleedde kinderen is er een prachtige medaille van de Kneuters. Ook worden alle kindjes 'gekneuterd' die afgelopen jaar zijn geboren of nog niet gekneuterd zijn. Dit is inmiddels een traditie waarbij de ouders het beroemde Kneuter certificaat en de klompjes ontvangen. Ook deze middag zal DJ Geert Bol zorgen voor de muzikale begeleiding.



Natuurlijk is het hoogtepunt van het Kinderbal het confettivecht (niet alleen leuk voor de kinderen)! Om jullie alvast hierop voor te bereiden:

1. Alle feestvierders leggen een hand op hun drankje of gaan op zoek naar een veilige plek om 'buitenschot' te blijven (veel succes met zoeken...)
2. De kinderen krijgen allemaal een zakje confetti
3. De prinsgroep staat klaar met confetti kanonnen
4. **AFTELLEN MAAR!**
5. **EN GOOIEN MET DIE CONFETTI**
6. Daarna nog weken confetti in huis opruimen

We zien jullie allemaal graag in ons mooie Dorpshuis The Battle Axe om weer samen Carnaval te vieren!

Feestelijke groet namens
alle vrijwilligers en het bestuur van
The Battle Axe

Hoi Kneutergatters en Duinkluivers,

1. Wie zijn jullie en wanneer zijn jullie opgericht?

Wij zen de Heikneuters, vruuger afkomstig van 'd'n Hogen Ekker'. Opguricht op 09-11-1975.

2. Ons clubmotto is.....

Veul leut moake mè z'n alle!

3. Dit wisten jullie nog niet over ons clubje....

Wistu gullie dè wij vurig joar d'n urste prijs hadde en we doar een flink fiske op losgeloate hebbe.

4. Wat betekent carnaval voor jullie?

In soamehòrighed mee ons durpke un mooi fist neerzette mee de moisten optocht van dun omgeving.

En wistu gullie dè gu d'n optocht van begin Loverensestroat tot oan de Ley kunt zien?

5. Wanneer beginnen jullie met de voorbereiding op carnaval?

Wij zèn ut heule joar bezig vur d'n optocht, we beginne in moart al!

6. Weten jullie al hoe jullie Carnaval 2024 in Kneutergat gaan vieren?

De Heikneuters viere Carnaval 2024 mè elkoar in veul gezelligheid een unne neut erbij.

7. Onze leukste herinnering samen met carnaval is....

Dè wu er eluk joar wir in sloage om er un geweldig fist van wete te moake.

8. Hebben jullie vaste tradities met carnaval? Zo, ja, welke zijn dat dan?

Wu hebbe as vaste tradisie dè wu vur en na elkun optocht mè elkoar ete mè veul vur-en-na-leut.

9. Wat is volgens jullie typisch aan het Carnavalsfeest in Kneutergat?

Dè we mè z'n alle in ons klèine durpke zunne gròte mooien optocht kunne realisere.

10. De optocht in Kneutergat vinden jullie natuurlijk de mooiste en de leukste, maar waarom?

Omdè de interactie mè 't enthousiaste publiek van 't begin tot ut end zo oergezellig is.

11. Wat willen jullie zeker niet missen met Carnaval in Kneutergat?

'T Fist nòr dun optocht en de lol vuraf mè ons gezellige clubke en niet te vergeten het schrijve van deze stukskes!



Lieve groet van de Heikneuters!





CV HEDDE NOG WA?

K	O	E	N	E	K	E	I	L	M	N	M	A	R	B	B	V	R	
I	D	A	T	U	M	2	2	J	A	A	R	F	E	E	S	T	I	
P	E	T	R	Y	C	E	M	J	N	H	J	R	S	L	Y	R	N	
E	Z	U	S	V	E	I	T	P	O	O	T	T	I	B	A	O	D	
K	E	B	D	U	K	J	U	R	N	J	E	Z	A	U	P	B	H	
N	L	A	O	E	G	C	T	G	A	V	E	B	N	T	L	K	O	
K	G	O	W	E	K	G	E	N	R	B	R	A	O	O	O	N	O	
E	V	P	M	G	R	N	E	I	I	J	E	J	C	L	E	L	A	P
L	T	R	O	P	O	E	E	Z	T	W	H	A	O	N	E	R	G	
L	A	O	B	U	I	N	N	U	E	T	O	R	P	I	L	F	E	
Y	G	D	D	R	D	L	E	B	T	L	E	I	N	N	I	W	K	
S	R	N	H	E	I	N	S	D	R	E	L	F	N	E	S	T	K	
E	E	E	N	L	K	T	E	J	D	U	R	I	N	G	A	D	I	
K	T	G	V	B	E	N	T	E	E	E	I	S	G	O	E	E	G	
B	U	I	E	N	W	I	L	L	E	M	H	L	R	H	C	N	H	
U	E	E	T	S	1	R	E	E	K	E	1	V	O	A	E	N	E	
L	N	N	E	G	A	W	V	R	S	E	F	A	C	F	A	I	I	
C	K	I	A	M	M	E	R	E	M	R	E	W	P	O	T	S	D	

- | | |
|------------------|-------------|
| 1EKEER1STE | JOHAN |
| BART | JONGENOUW |
| BENTE | KELLY |
| BERTJAN | KLOMP |
| BESTEVRIENDEN | KNEUTERBABY |
| BOERENBRUILOFT | KNEUTERGAT |
| BRAM | KOEN |
| BRITT | LIEKE |
| CAFE | LIZE |
| CLUBKES | LOL |
| CONFETTI | LOLA |
| CVDAG | MANON |
| CVHEDDENOGWA | MIKE |
| DATUM22JAARFEEST | OPTOCHT |
| DEKNEUTERS | OPWERMER |
| DENNIS | PETRY |
| ELISA | PILSJE |
| EMMA | POLONAISE |
| FRANK | PUCK |
| GEZELLIGHEID | ROB |
| GUST | SAAR |
| HOOPGEKKIGHEID | SRVWAGEN |
| INE | SUZE |
| INEIGENDORP | WILLEM |
| INGE | WINNIE |
| JAN | WIJNTJE |
| JANUARI | |

Oplossing

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hee alle Kneutergatters!
 Wij zijn CV HEDDE NOG WA! Sinds 2004 zijn wij als groepje te vinden in Cromvoirt met Carnaval. Van alle leuke Kneutervragen hebben we een woordzoeker gemaakt, daar komt één antwoord uit.
 Het antwoord kun je mailen naar kneuters@gmail.com
 Het 1^{ste} goede antwoord ontvangt een leuke attentie



SENIOREN

SENIOREN

CROMVOIRT
DISTELBERG

Het clubje senioren is een oud clubje dat vanaf 18 okt 1957 de traditie van samenzijn vieren en reizen in het vaandel draagt. Carnaval is één van de geweldige tradities!

Carnaval is altijd een leuke en feestelijke gelegenheid maar de carnavalsmiddag met de voorstelling van de jeugdprins(es) en de dansmariekes maakt het voor de senioren nog specialer.

Traditie is zeker ook bij het afsluiten van de middag dat er gebakken eieren met spek geserveerd worden. Heerlijk smullen!

Het is belangrijk om te genieten van de jeugd uit het dorp, lekker te eten en natuurlijk de gezelligheid van het samen zijn maakt de carnavalsmiddag compleet.



DE HUFTELS



Beste Kneutergatters,

Door vervelende omstandigheden hebben wij helaas moeten verhuizen uit het mooie Kneutergat.

Mijn medehuftel woont niet meer in de naaste omgeving en heeft daardoor het contact met Krommert verloren.

Als enige actieve Huftel wil ik wel weer mee doen aan de optocht met op de achtergrond mijn steun en toeverlaat de Knutselhufstel.

Tot 12 februari 2024

De Huftels



1. Wie zijn jullie en wanneer zijn jullie opgericht?

1 April 1990 zijn we opgericht bij de Chinees in Vught..... En ja die keken toen raar op

2. Ons clubmotto is.....

PLEZIER MAAK JE SAMEN (en liefst voor 2.....)

3. Dit wisten jullie nog niet over ons clubje....

We bestaan al 3-en dertig jaar maar zijn al veel langer vrienden (en her der familie) van elkaar.....

4. Wat betekent carnaval voor jullie?

Carnaval voor ons zijn de gezelligste dagen die je samen moet 4-en.....

5. Wanneer beginnen jullie met de voorbereiding op carnaval?

Vroeger begonnen we al op tijd met de voorbereidingen maar tegenwoordig soms pas een week of 5 a zes voor de Carnaval.....

6. Weten jullie al hoe jullie Carnaval 2024 in Kneutergat gaan vieren?

Hoe Carnaval er in 2024 uit gaan zien weten we nog niet want we hebben helaas geen 6-de zintuig.....

7. Onze leukste herinnering samen met carnaval is....

We hebben zoveel mooie herinneringen aan Carnaval dat het te lang duurt om hier maar een echt hoogtepunt uit te 7.....

8. Hebben jullie vaste tradities met carnaval? Zo, ja, welke zijn dat dan?

We nemen verschillende tradities in 8 zoals onze deelname aan het dorpsontbijt, iets met honingrum en een jaarlijkse statiefoto van de club door Mieke.....

9. Wat is volgens jullie typisch aan het Carnavalsfeest in Kneutergat?

Het mooie aan ons Kneutergats carnaval is dat we er al sinds de jaren 9-tienhonderd en nog wa samen een mooi feest van maken voor jong en oud, groot en klein en alles wat er bij wil horen.....

10. De optocht in Kneutergat vinden jullie natuurlijk de mooiste en de leukste, maar waarom?

Kneutergat heeft de beste optocht want al 10-tallen jaren is het hier een gezellige bonte stoet van wagens, loopgroepen en individuen die maar niet minder lijkt te worden.....

11. Wat willen jullie zeker niet missen met Carnaval in Kneutergat?

Wat we niet kunnen missen, en niet alleen met Carnaval, is de fijne Herberg midden in ons durpke waar we met z'n allen onsz-11 kunnen zijn....



1. Wie zijn jullie en wanneer zijn jullie opgericht?

Wij zijn Charlotte, Geert, Lars, Pleun, Mats, Jillyan, Milan en Tristan oftewel CV Gekkenwerk.

Wij zijn opgericht in 2019 en hebben er nog steeds heel veel plezier in!

2. Ons clubmotto is.....

Kneutergat onderste boven zetten.

3. Dit wisten jullie nog niet over ons clubje....

Wij nemen het al een aantal jaren op tegen de volwassen clubjes in Kneutergat. Het gaat ons dan ook vlotjes af!!

4. Wat betekent carnaval voor jullie?

FEESTEN!!!!!!

5. Wanneer beginnen jullie met de voorbereiding op carnaval?

Wij zijn al in november begonnen met brainstormen over onze carnavals wagen en hoe we het gaan aanpakken.

6. Weten jullie al hoe jullie Carnaval 2024 in Kneutergat gaan vieren?

We nemen de eerste prijs bij de optocht mee en maken er weer een groot feest van.

7. Onze leukste herinnering samen met carnaval is....

Met z'n allen op de wagen staan

8. Hebben jullie vaste tradities met carnaval? Zo, ja, welke zijn dat dan?

Iedere maandag ochtend voor de optocht met z'n allen ontbijten.

9. Wat is volgens jullie typisch aan het Carnavalsfeest in Kneutergat?

De Kneuter onthullen

10. De optocht in Kneutergat vinden jullie natuurlijk de mooiste en de leukste, maar waarom?

Er doen veel mensen mee. Veel publiek en creatieve wagens.

11. Wat willen jullie zeker niet missen met Carnaval in Kneutergat?

Wij missen hier het liefst helemaal niets in Cromvoirt. Het is ieder jaar weer een groot feest waar wij volop van genieten.





1: Wie zijn jullie en wanneer zijn jullie opgericht..?

Wij zijn de Kouwe kaant..! Opgericht in 1999.

Wij zijn eigenlijk een heel bijzonder groepje bij elkaar. Dat komt omdat wij niet zelf kiezen om bij de Kouwe Kaant te komen, maar er wordt voor ons gekozen. Wanneer er een nieuwe Kneuter gevraagd wordt om bij de Kneuters te komen, wordt automatisch ook de aanhang (niet gevraagd, maar verteld) dat de Kouwe Kaant bestaat en dat je daar dan dus ook bij hoort voortaan. Gelukkig mag je wel zelf weten hoe actief je bent in de groep, maar blijkbaar zijn we een gezellige club, want bijna iedereen is er altijd wel bij...

2: Ons clubmotto is.....

Feesten doe je samen..!

Wij hopen dat we dat nog jaren met jullie allemaal mogen doen!

3: Dit wisten jullie nog niet over ons clubje..

Ooooit gaan we nog eens een echte carnavals wagen bouwen! Echt waar, niet gelogen, we menen dit bloedserieus!! Maar wanneer weten we nog niet...

4: Wat betekent carnaval voor jullie?

Ja zeg.. das niet zo'n moeilijke vraag. De rede van ons bestaan is om voor onze Kneuters te zorgen natuurlijk. Dat doen we dan ook met alle liefde.. Dat ze dan soms ook voor ons moeten zorgen na iets teveel gefeest te hebben is niet meer dan normaal toch..)

5: Wanneer beginnen jullie met voorbereidingen op Carnaval?

Nou ja, nu we deze vragenlijst hebben gekregen eigenlijk... Gelijk een reden om een vergadering in te plannen en de eerste punten te bespreken.

6: Weten jullie al hoe je carnaval 2024 in Kneutergat gaat vieren?

Zie draaiboek van de Kneuters..!! Het enige wat wij zelf bepalen is dn optocht, en laat dat nou strikt geheim zijn....

7: Onze leukste herinnering samen met Carnaval is...

Niet helemaal de leukste, maar wel de meest dierbare herinnering is de foto gemaakt met Antoinette. En mooie herinneringen moet je koesteren dus bij deze de foto voor jullie..

8: Hebben jullie vaste tradities met Carnaval? Zo ja, welke zijn dat dan?

Om te beginnen de vergaderingen die vooraf gaan aan Carnaval, deze kunnen we niet missen. Daarnaast het ontbijt op maandag voor de optocht. Ieder jaar zorgt iemand anders voor een overheerlijk ontbijt inclusief kroketten zodat we met een goede bodem dn optocht in kunnen.

9: Wat is volgens jullie typisch aan het Carnavalsfeest in Kneutergat?

Er is maar 1 kroeg in Crommert, dus vieren we carnaval met ons eigen durpke.

10: De optocht in Kneutergat vinden jullie natuurlijk het mooiste, maar waarom?

Omdat we met zn allen onze stinkende best doen om er de mooiste optocht van te maken!! We zijn rete fanatiek, enthousiast en bereid uit onze comfort zone te stappen en dat maakt dat mensen uit het hele dorp en daarbuiten komen kijken naar onze optocht.

11: Wat willen jullie zeker niet missen in Kneutergat?

Alles en iedereen!! Zonder Kneuters geen draaiboek, zonder kroeg geen feest en bier en zonder alle dorpsgenoten geen plezier...







LAMME BERTUS



1. Wie zijn jullie en wanneer zijn jullie opgericht?

we zijn een uitgebreide buurt club met gezellige mensen die houden van carnaval.

We zijn in 2017 ontstaan na het winnen van de dorpsquiz wilden we ook de prijzen in de optocht wegkopen

2. Ons clubmotto is.....

Veel gezelligheid en een borrel op zijn tijd

3. Dit wisten jullie nog niet over ons clubje....

Dat we een Kneuter in de groep hebben en nog steeds niks winnen

4. Wat betekent carnaval voor jullie?

SAMEN met jong en oud en alles wat er tussen in zit een mooi feestje bouwen

5. Wanneer beginnen jullie met de voorbereiding op carnaval?

Meestal last minute. Soms in november al. De beste ideeën ontstaan rond de borrels met feestjes

6. Weten jullie al hoe jullie Carnaval 2024 in Kneutergat gaan vieren?

Nee

7. Onze leukste herinnering samen met carnaval is....

Lamme Bertus als Curling team in de optocht. Dat was fantastisch gezellig en nog sportief ook

8. Hebben jullie vaste tradities met carnaval? Zo, ja, welke zijn dat dan?

Worstenbroodjes bij Ria en Ber na de optocht

9. Wat is volgens jullie typisch aan het Carnavalsfeest in Kneutergat?

Het is een groot dorpsfeest

10. De optocht in Kneutergat vinden jullie natuurlijk de mooiste en de leukste, maar waarom?

Net als in de herberg er is altijd nog een extra rondje

11. Wat willen jullie zeker niet missen met Carnaval in Kneutergat?

Ons versierde dorp





KLEURPLAAT





TOT SLOT

Hou doe hè

Dat was 'm dan, een superdikke Kneuterkrant waar we enorm trots op zijn. Deze kon niet tot stand komen zonder de tomeloze inzet van velen. Dank daarvoor!

Kneutergat is "The place to be" en dat kunnen we niet alleen. Naast een woord van dank aan alle adverteerders/donateurs ook een enorme waardering voor alle vrijwilligers.

In het nieuws komt geregeld de verharding van de maatschappij voorbij en gekscherend zeggen we weleens; "Gooi alle bruggen omhoog dan is Cromvoirt een onbereikbaar eiland".
Laten we wat meer naar elkaar omkijken en elkaar helpen.

En daar komt ook deze oproep vandaan;
Heb jij het in je om ons bij te staan; met creativiteit, organisatietalent, tijd, financieel of iets anders? Dan kunnen we over vele jaren nog steeds roepen "Kneutergat is The place to be"





COLOFON



Uitgever en redactie

De Kneuters

Voor advertenties

kneuters@gmail.com

Media

www.kneuters.nl
Facebook.com/dekneuters.cromvoirt
Twitter.com/kneuters
en/of @Kneuters
Instagram: DeKneutersCromvoirt

Redactionele medewerkers

De Jeugdprinsengroep
De razende reporter
De Nokkers
De Huftels
CV De Heikneuters
CV Gekkenwerk
De Dansmariekes
Kindcentrum de Leydraad
CV Op Zonne Kant
The Battle Axe
CV Hedde Nog Wa
De Senioren
CV Loat Mar Lope
De Kouwe Kaant
Lamme Bertus
De Kneuters

Tekeningen

Peter van de Wiel

Foto's

Cees Ringelberg
De Kneuters

Lay -out

De Kneuters

Drukwerk

Drukkerij Formaat

Rechten

De redactie stelt zich niet aansprakelijk voor ingezonden stukjes





We stoan er vur in d' rij!

We stoan er vur in d' rij!

We stoan er vur in d' rij!

We stoan er vur in d' rij!

We stoan er vur in d' rij!

We stoan er vur in d' rij!

We stoan er vur in d' rij!